



Gustaf Björkroth,
1860-1925



Oscar Ahrén
1881-1948



Edvin Ahlbom
1869-1938



Harald W. Anderson
1882-1950



Erik Julin
1873-1935

Logens stiftare



Herman Jönsson,
1883-1937



Gustaf Olows
1880-1935



Ahlbom.jpg



Ahren.jpg



Anderson.jpg



Björkroth.jpg



Julin.jpg



Jönsson.jpg



Olows.jpg



Thumbs.db

Gustaf Björkroth,

1860-1925

var VD för Iduns Tryckeri AB, ett av Stockholms större tryckerier, Han invigdes 1898,

ÖM, 1919-1923

K 1924.

Erik Julin,

1873-1935

hade invigts 1913,

ÖM 1923-1924

UM 1919-1920

K 1926-1929

ÖMhm 1930

Edvin Ahlbom,

1869-1938

en direktör i konfektionsbranschen, som invigts 1914,

ÖM1924-1925

PS 1919-1920

ÖMhm 1928

Herman Jönsson,

1883-1937

direktör för Djursholms Tvättanstalt, invigd 1916,

FS 1919-1922

Harald W. Anderson,

1882-1950

en köpman med egen rörelse,

Han invigdes 1914,

SkM 1919-1924

ÖMhm 1926

Oscar Ahrén,
1881-1948
direktör och ägare till ett av Sveriges större postorderföretag,
Han invigdes 1914, och var
ÖM 1926-1927
UM 1924
K 1919-1922, 1930-1933

Gustaf Olovs,
1880-1935
skeppsmäklare med egen rörelse, invigd 1915
ÖMvm 1927
UMvm 1926

Logens förste hövding

NÄR LOGEN NR 73 TRE LÄNKAR VAR UNG OCH TOG SINA FÖRSTA steg mot vår Ordens höga mål, hade dess medlemmar den högt uppskattade förmånen att i sin förste Övermästare, Br. Gustaf Björkroth, äga en ledare av ovanlig kraft och skicklighet, en ledare som med oböjlig viljestyrka förmådde att draga bröderna med sig på den väg han på grund av sin stora erfarenhet med rätta ansåg vara den riktiga, en ledare som genom sina till innehåll och form mönstergilla anföranden gjorde Logens sammankomster särskilt njutningsrika och i många fall till sanna högtidsstunder.

Mångsidigheten i hans talarförmåga var enastående. I någon mån har denna hans rika begåvning skildrats i nedanstående verser vilka här må citeras ur en längre hyllningsdikt som några år efter Gustaf Björkroths död ägnats hans minne i Logens jubileumsskrift 1929:

»Röra oss kunde ditt tal, ifall du det ville, till tårar, Då du om ömmande ting darrande höjde din röst;
Och när det gällde att lindra det onda som svider och sårar, Fann du med visshet de ord vilka ge styrka och tröst.
Komiska strängar jämväl fanns uppå din lättspelade lyra —Skulle det bli glam och skämt, då var du karl för din hatt! Humorns uppvärmande sol tändes snabbt, och i kvickhetens yra Väckte du lätt i vår krets munterhet, glädje och skratt.
Rimmens och rytmernas rader du riktade rådigt och redigt, Musan begåvade dig med en poets harmoni;
Vackraste verser du skrev med din skaldekonst lekande ledigt ; Vår ritual är ännu fylld utav din poesi.»

Under 3¹/₂ år var Br. Gustaf Björkroth vår Loges Övermästare. Sedan han därefter under ett år hade fungerat som tjänstgörande Ex Ö. M. blev han Logens Kaplan, och även vid utövande av detta ämbete hade han ofta användning för sina gåvor som talare och skald.

På våren 1925 drabbades Br. Gustaf Björkroth av en svår sjukdom från vilken döden befriade honom den 23 juli samma år.

Vid parentationen i Stockholms Odd Fellowhus på Allhelgonadagen 1925 ägnade dåvarande Storsiren Br. Bengt J:son Bergqvist bland annat följande minnesord åt Br. Björkroth :

» . Gustaf Björkroth var i mångt och mycket en motsatsernas man. Han var en boren hövding med later och läggning att befalla och bjuda, att leda och lydas — och dock var han en kroppsligen märkt man som hela sitt liv hade att dragas med fjättrar, vilka bundo och tryckte honom, men som också drevo honom till en kraftutveckling, som ej sällan överskred det vanliga mänskliga måttet. Motsatsen i hans person alstrade djupast i hans sinne ett vemod och en melankoli, som han endast i förtroliga stunder röjde, men som han i brödrakretsen oftast dolde genom att med givmild hand ur improvisatorns aldrig sinande källa strö kring sig skämt och gamman. Bunden i kontrasten mellan andlig styrka och kroppslig bräcklighet och med en barndom och ungdom bakom sig, som i sällsynt hög grad lärt honom känna nöden och umbärandena i världen, hade han ett hjärta, som tidigt mognat för den eviga kärlekens sådd och öppnats för de eländiga i världen. Själv en gång ett lidande barn ömmade han hela sitt liv igenom för de små, och ännu på det yttersta gingo hans kärleksfulla tankar till nöden hos dessa. — Inom de båda Loger vilka Gustaf Björkroth tillhört har han genom kloka och ädla uppslag och genom kraftiga insatser i handling rest sig ett minne som alltid skall vårdas och värnas av trogna och tacksamma bröder.»

Denna Br. Storsirens förutsägelse har för visso gått i uppfyllelse, och ännu i dag, nästan två årtionden efter Br. Gustaf Björkroths bortgång, lever mycket av hans ande kvar i Logen nr 73 Tre Länkar.

Ur Logen No 73 Tre Länkar 1919-1944 av Julian Zedner